

Artikelen over Sprits

Mijn geit Sprits (1991-2010) werd niet alleen uitzonderlijk oud, ook kwam ze vaker in de media dan enige andere geit in Nederland: drie keer in *NRC Handelsblad*, één keer in *Trouw* en, het meest recente artikel, eind 2012 in *Vedias Info*, het vakblad voor dierenartsassistenten. Dat laatste verhaal, prachtig geschreven door Nicolien de Rooij - www.ncln.nl - staat hier:

www.michielhegener.nl/artikelen/Sprits%202012.pdf

Stukken in de *NRC*:

Het geitenbegrip van ijs, 12 februari 1996

www.michielhegener.nl/artikelen/geiten01.jpg

Bobby en Bella zijn verkouden, 20 maart 2001

www.michielhegener.nl/artikelen/geiten02.jpg

De laatste benen van Bert, september 2008

www.michielhegener.nl/artikelen/geiten03.pdf

Het stuk over Sprits in *Trouw* staat op de volgende pagina van dit bestand.

De verhalen over Sprits, haar familie en andere dieren waarover ik schreef in *NRC Handelsblad* zijn gebundeld in *De geit op het ijs*:

www.bol.com/nl/p/de-geit-op-het-ijs/1001004001807561/

In de loop van 2013 hoop ik een kinderboek over het leven van Sprits te voltooien.



Sprits sliep de laatste twee winters van haar leven in de keuken (ze was zindelijk). © Michiel Hegener

Bij het ruimen van honden zou het land te klein zijn

Geiten zijn lieve, sociale, innemende dieren. Ze apporteren tenminste niet.

Michiel Hegener
journalist en geitenbezitter

Het is weer zover, de Staat der Nederlanden gaat tienduizenden gezonde dieren doden omwille van de gezondheid van mensen. Gelukkig klinken er veel protesten: tegen het niet tijdig vaccineren van geiten waarmee deze ellende mogelijk voorkomen had kunnen worden, tegen het ruimen van geiten die niet ziek zijn, en tegen het ruimen van drachtige geiten.

Wat in alle discussies onvermeld blijft, is dat het hele idee van geiten ruimen tot een volksofstand zou leiden als we geiten zagen zoals ze waren.

Terwijl ik dit schrijf, ligt mijn geit Sprits (18) op een kleedje onder een tafel, want bij vorst is ze 's nachts binnen. Ze is zindelijk, mits ze tijdig even naar buiten wordt gelaten, net als een hond. Zindelijkheid bij geiten is niet uitzonderlijk, je kan het ze vrij eenvoudig leren. Wanneer ik groente snijd, verwerkt Sprits het afval, wanneer ik tv kijk, staat ze vaak naast mijn stoel want de bewegende beelden intrigeren haar en ze houdt van gezelschap. Als er bezoek is gaat ze iedereen langs – in de hoop op iets lekkers. Geiten zijn lieve, sociale, innemende dieren. Ze winnen van honden bij veel intelligentietesten. Ze apporteren niet, dat is al één aanwijzing dat ze, samen met katten, papegaaien, cavia's, tapirs en konijnen verstandiger zijn dan honden.

Stel: Q-koorts werd verspreid door honden. Zou de regering dan massale hondenruiming bepleiten? De vraag stellen, is hem beantwoorden. Natuurlijk niet: honden zijn immers onze beste vrienden, al komen jaarlijks ruim tienduizend Nederlanders op een eerste hulp post nadat ze door één of meer honden zijn gebeten. Van belang is ook dat hondeneigenaren kiesrecht hebben en zeer talrijk zijn, Nederland telt 1,8 miljoen hon-

den. Zodra Geert Wilders zich tegen honden keert is zijn politieke loopbaan ten einde, Pechtold idem.

En dus gaat het bij de aanstaande geitenruiming niet primair om de volksgezondheid: politici keren zich tegen geiten omdat ze daarmee wegdenken te kunnen komen. Niet ten onrechte, want veel kiezers steunen het idee van geitenruiming omwille van de volksgezondheid.

De kern van het probleem is ons beeld van de geit en dat is weer een onderdeel van de schizoïde manier waarop minstens 95 procent van de Nederlanders omgaat met dieren. Voor honden en katten zijn overal te lande opvangpunten, er wordt gecollecteerd voor asiels, heel Nederland, ongeacht politieke voorkeur, huivert van het eten van honden door barbaarse culturen zoals de Chinese. Intussen eten honden zelf vlees, geitenvlees als het zo uitkomt.

Is er ook maar één collectant die geld inzamelt voor spinazie voor honden opdat er geiten kunnen blijven leven? Geiten eten geen vlees en dragen dus niet overmatig bij aan het broeikas effect. Zodra mensen en hun huisdieren stoppen met vlees, daalt de uitstoot van broeikasgassen met 18 procent.

Kinderboerderijen willen ieder voorjaar jonge geitjes want iedereen raakt door ze vertederd, kinderen al helemaal. Wat de vertederde bezoekers niet te horen krijgen, de kinderen al helemaal niet, is dat er elk jaar evenveel oude geiten dood moeten, anders is er volgende voorjaar geen ruimte voor nieuwe, vertederende jonge geitjes.

Q-koorts is zeker een probleem, maar een nog veel groter probleem is de vertekende kijk van politici en hun kiezers op dieren. Het enige wat zou kunnen helpen is een epidemie onder honden of katten die gevaar oplevert voor mensen. Pas dan zal de politiek ontdekken dat er andere oplossingen zijn dan ruimen.



Voorjaar 2010. Sprits, bijna 19, krijgt fysiotherapie. Achter haar Wilma, die ik kreeg van een kinderboerderij. Wilma zou anders geslacht worden. Links van Wilma haar tweeling uit 2009.

© Michiel Hegener