



## Reacties op Leven op herhaling Bewijzen voor reïncarnatie

Michiel Hegener – uitgeverij Ten Have, 2012 - 272 p. - € 19,90

In zijn heel toegankelijke en prettig leesbaar geschreven boek (dat ik in één ruk uitlas) pleit Michiel Hegener ervoor om het verzet tegen reïncarnatie op te geven en gewoon eens naar de feiten te kijken.

Aat-Lambert de Kwant, 10 oktober 2012, op *Ohmnet* van de Hindoeïstische Omroep

Is het echt waar dat mensen na de dood terug komen op aarde?  
Als je hier nog twijfels over had, dan raak je na het lezen van dit boek overtuigd dat het zo is. Zo veel mooie en geloofwaardige

voorbeelden die Michiel Hegener beschrijft. Wat ik heel mooi vind in het boek, is dat er zo duidelijk en open over gesproken wordt. Niet om mensen om te praten, maar om er opnieuw je mening over te kunnen vormen.

Aan alle onderzoeken die voor dit boek gedaan zijn merk je dat de auteur zich heel veel moeite heeft getroost. Je moet wel al geïnteresseerd zijn in reïncarnatie en er zeker voor openstaan, maar dan heb je met dit boek een mooi exemplaar in handen.

Marjan van der Velden in haar blog op *Inspirerend Leven*

Onlangs kwam er een interessant boek uit van de Nederlandse freelance journalist Michiel Hegener, *Leven op herhaling - Bewijzen voor reïncarnatie* (2012). Hegener reisde drie jaar de wereld af op zoek naar mensen met een toetsbaar verhaal over een vorig leven. Hij stelt in zijn boek belangrijke vragen, waarover hij ook discussieerde met onderzoekers, sceptici en wetenschapsfilosofen.

Carolina Bont op Carolina's blog op [www.carolinabont.nl](http://www.carolinabont.nl)

Bestaat reïncarnatie? Steeds meer mensen geloven in het bestaan van leven na de dood en zelfs in herinneringen uit vroegere levens, maar hoe zit het met de bewijzen? Tegelijkertijd blijkt, dat anderen bij voorbaat deze overtuiging uitsluiten en zeker geen aandacht willen besteden aan ideeën over een immateriële wereld. Voor journalist en auteur Michiel Hegener gaven zijn indringende persoonlijke ervaringen hem het voordeel van de twijfel, maar brachten hem ook in een kwetsbare positie. Naast zijn werk voor diverse Nederlandse kranten ging hij op zoek naar bewijsmateriaal voor het bestaan van reïncarnatie, dat op meer lijkt dan een geloof. Op basis van zijn gedegen onderzoek, interviews met andere onderzoekers, getuigen en ook sceptici ontdekte hij dat velen, wereldwijd, een geloofwaardig verhaal vertellen dat ook toetsbaar is. Hij hoopt hiermee een eind te maken aan het doodzwijgen van dit onderwerp en de discussie op gang te brengen. Een intrigerend boek met nieuwe inzichten dat stemt tot nadenken, om wellicht te ontdekken dat er nog veel meer is tussen hemel en aarde. Bevat een fotokatern, noten, bibliografie, lijst van geïnterviewde personen en een register.

A.C. Polkerman, Nederlandse bibliotheekdienst

Interessant zijn de spectaculaire en toetsbare verhalen van mensen die in Australië wonen en beweren in een vorig leven in Europa te hebben geleefd. Doordat ook sceptici aan het woord komen, is het voor de lezer mogelijk zelf een afweging te maken. Geloof ik in reïncarnatie, of volg ik de standpunten van atheïsten

en orthodoxe christenen die hier gezamenlijk optrekken in de ontkenning van een 'leven op herhaling'?

Bart Smits in *Doopsgezind NL*, oktober 2012

Hegener wil [...] harde bewijzen leveren. Hij wil de sceptici met materiaal confronteren waar ze niet omheen kunnen. In het boek klinkt geen enkele religieuze of spirituele drijfveer door. Hegener komt tot de conclusie dat reïncarnatie de enige verklaring is van een aantal feiten die zich overal ter wereld voordoen. [...] goed dat dit boek er is. Het leest prettig, het is goed gedocumenteerd, en het noopt de lezer tot doordinking van het eigen wereld- en levensbeeld.

Piet van Veldhuizen, *Volzin*, juli 2012

Of reïncarnatie bestaat? Volgens de gevestigde wetenschap is dat onmogelijk. Maar volgens Michiel Hegener is dat zo goed als zeker. De herinneringen gaan altijd over levens die ten einde kwamen voordat degene die ze heeft geboren werd. En het is nog nooit voorgekomen dat twee personen zich een en hetzelfde leven herinnerden.

Theo Krabbe, *Tubantia*, 15 juni 2012

Al met al zou ik dit zonder meer goed geschreven en vlot leesbare werk zeker willen aanraden aan mensen die nog nooit in aanraking gekomen zijn met reïncarnatieonderzoek en verder aan specialisten die geïnteresseerd zijn in concrete empirische bevindingen.

Titus Rivas, *Terugkeer*, oktober 2012

Zie verder: [www.michielhegener.nl](http://www.michielhegener.nl)